

De Kroon van Tjong-Ho



MULDER

DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER



In deze serie zijn reeds verschenen:

DE GROTE WEDSTRIJD
HET GEHEIM VAN DE GOUDEN TEMPEL
HET SMOKKEL-EILAND
DE GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING IN ATOOMSTAD
DE TESTPILOOT
MANNEN VAN MARS LANDEN OP AARDE
DE ERFENIS VAN OOM ARCHIBALD
20.000 MIJLEN ONDER ZEE
HET GROTE FILMAVONTUUR
DE REIS NAAR ATLANTIS
DE STRIJD OM RAKET PX 15
DE VERDWENEN SCHAT



Het is wel een enorme rommel in de tuin.... Maar ik heb nu de tijd om hem weer eens fijn in orde te maken...



't Is heel wat, maar ik schiet al aardig op!



Wat... hoe?



Ik heb chocolade, pinda's, en nog meer.... Kopen?



Ik heb niets nodig..



Maar ik hebben heerlijke reep!

Neen, beste man, ik geef niets om snoep



Ik geven U deze repen voor een kwartje... zijn U niet die bekende pinkie pienter?



Jawel, waarom?



U kopen mijn repen?



Goed dan, man, ik zal....



Fijn, U groot weldadig mens. U veel voorspoed en geluk in Uw leven zal ontvangen...Tjong Ho heeft U nodig....



Wie is Tjong Ho? Vertel me...



Vreemd heerschap.. Tjong Ho...
Tja, ik heb er wel 'ns iets van
in de krant gelezen...



Maar verder ken ik niemand
met die naam... ik zal
die chocolade eens
Proberen.



Bah, wat een rommel



Ik laat me niet meer in met
Chinezen, Bah, wat een vieze
chocolade.. Bah



Nu vlug dit even
wegruimen..



Gelukkig, het is klaar... mijn tuintje is weer
keurig. Nu een kop koffie met een stevige
boterham



Vandaag ben ik
best tevreden met
mezelf.. ik heb be-
hoorlijk gewerkt...



Straks zal ik wel afwassen,
maar eerst even in de krant
kijken....



Hier is zijn huis....





Ik was van plan me niet meer met avonturen te bemoeien en China is een eind weg. Het spijt me ontzettend maar ik kan niets voor U doen....



Maar wij; Ho Dinastie van vele eeuwen, kunnen toch niet goed vinden, dat een vreemd heerschapp onwettig op onze troon gaat zitten regeren? Het is verschrikkelijk... maar enfin, ik zal mijn Vader Uw besluit mededelen.... Tot ziens dan maar



Goedenavond, en nog bedankt voor het overdenken van ons geval...



Kom, ik zal maar weer eens in mijn krantje lezen...



Hè, ik zit niet best, hoe komt dat nu toch...



Zo bevalt me ook al niet...



Zo zal het wel lukken, denk ik,....eens kijken.....



Bah, m'n hele avond is bedorven door dat bezoek.



Laat nu eens zien, wat me vandaag al overkomen is....



Eerst die pindachinees. Hoe wist hij van Tjong Ho... Toen de prins die mijn hulp in kwam roepen.... vreemd, Misschien hebben ze mijn boeken gelezen, toch wel leuk, dat ze zoveel vertrouwen in mij hebben.... Tja, maar China, dat is ook niet naast de deur...



Ik ga een frisse neus halen, dan kan ik die vreemde zaak tenminste vergeten...









ONDERTUSSEN...



Ik lig onder water, ik moet snel maken dat ik boven kom anders krijg ik geen lucht meer...



Ik moet een heel eind verder weer bovenkomen. Stel je voor dat die kerels op me staan te wachten...



MAAR DE KERELS WAREN NIET BLIJVEN WACHTEN..

Kom, wij gaan naar binnen en de baas berichten dat zijn bevel uitgevoerd is...

Wij dan frisse slok nemen..



Welkom aan boord van ons schip, Hoogheid. Ik zal even de deur van uw hut openen...



FLORIS OPENT DE DEUR...



O! ik val!!!



Dat zie ik.

Het spijt me, maar ik struikelde over de drempel, die is nogal hoog, ziet u?







Alles is vrij!



Ziezo, ik ben weer op het droge. Brr, wat een nacht. Ik wil geen avonturen beleven, toch zit ik er weer middenin. Dit was maar kort avontuurtje... zo wil ik er wel meer. Het houdtje fit en ik kan m'n tuintje goed bijhouden... Enfin, laat ik eens rondkijken... misschien....



Daar komt iemand aan. Ik moet me verstoppen...



Hij heeft me niet gezien, gelukkig..



Brr, wat heb ik het koud. al die natte kleren...

Tja, dat is geen gek idee, ik ga een uiltje knappen in deze sloep....



hopla...



En ik hoef niet bang te zijn dat ze me vinden...



Morgenochtend zal ik wel weer verder zien..

DE VOLGENDE MORGEN...

Bent U de loods voor de China boot?

Jawel, varen maar!



HET SCHIP LIET DE MOTOREN OP HALVE KRACHT DRAAIEN EN DE REIS WAS BEGONNEN



Goede reis en behouden vaart, kapitein...

In orde, loods,



EEN UUR LATER Eens zien.. waar zal ik beginnen



Deze zit prima, de volgende



He', hier is iets niet correct, ik zal het even vast maken



Oeaah! Ik heb flink geslapen...



Oeaah!



WAT? waar ben ik?



Verstekeling hè, Jij had niet gedacht dat ik hier zou zijn, hè, Mee!



Mee naar de kapitein, dan zal je zien wat er met verstekelingen gebeurt



Ik ben geen verstekeling Ik wil naar huis... Straks mag je naar huis toe, maar eerst gaan we naar de baas, de kapitein...



ONDERTUSSEN



Ik wil niet nog een keer vallen met dit heerlijke eten, stel je voor.....



Alst U blijft, Prins Ho....



Je bent de koffie vergeten Fiedel...

Ik heb al, prins....



EN....



Ik moet nog erg wennen aan de verhoogde drempels, blijkbaar, brrr.....



ONDERTUSSEN... kapitein, ik heb een verstekeling gevonden in een van de sloepen....



Laat hem de beneden hut schoon gaan maken.. Hij moet hard werken voor de kost. Wil jij naar China, ventje?....



Naar China? Gaat deze boot naar China?! Ach, noodlot... wat valt dat weer allemaal mooi in elkaar! Neen, me-
neer de kapitein, ik wil naar huis terug... Het is allemaal een hele grote vergissing...



Je mag weer naar huis maar dan moet je even wachten tot we weer in deze haven komen, want we gaan er niet speciaal voor terug, dat begrijp je. Je moet nu aan het werk. Als je je goed gedraagt zal je een best leven aan boord hebben. 't Is een best gezond leven....



Een beste baas, die klap van ons. Kom, ik zal je je werkteerrein laten zien... Als je maar zorgt dat alles schoon is hoor je niets van hem, doe je best dus....



Dit zijn de hutten van de eerste klas-passagiers.. dit wordt jouw afdeling voorlopig...



Uit de weg!



PINKIE!



Hoe gaat het met jou, Pinkie?
En met jou, Floris?



Hoe kom je hier aan boord Ben je matroos geworden? En ik dacht dat je zo nodig iets aan je tuintje moest doen?

Ik ben verstekeling Floris...



O.. Ik moet vlug naar boven om'n nieuw kopje koffie te halen voor Prins Ho.. hij zit nu al een half uur te wachten.



Prins Ho? Weet je dat zeker Dat is de zoon van de Keizer

Ja, waarom ben je zo verbaasd, is er iets?



Luister eens, Floris...



Als jij dan nieuwe koffie hebt gehaald, dan.. buzze, buzz snap je?



In orde, Pinkie, dat is een goed idee, al snap ik nog niet erg goed de reden van je vraag....



Is dat een vriend van je?

Ja een heel goede, waar kan ik 'n stoffer en blik vinden om de boel op te ruimen....?



Hier staat alles, zie je....

Mooizo, we zullen eerst de rommel eens opruimen...



Ziezo, die nieuwsgierige matroos is weg... nu maar wachten op Floris endan....



Dag Pinkie, hier ben ik weer! Kijk, je moet naar die deur. De naam staat op de deur, Prins Ho

Dank je Floris



Dat is nou sterk!



De volgende deur moet je, Pinkie..

Ja, logisch!



Binnen!



Pinkie Pienter! Dat is nog eens een originele verrassing van jou... Daarmee zal mijn vader beslist heel gelukkig zijn! Kom, zet weer die koffie, toe.. en vertel 'ns..



EN PINKIE VERTELDE DE PRINS VAN DE DRIE BOEVEN EN HOE HIJ HIER WAS GEKOMEN.

...en toen werd ik ontdekt door 'n matroos die me naar de kapitein bracht en toen werd ik aan 't werk gezet...

Toch leuk, dat je bij me bent gekomen. Ik heb een fijne verrassing....



EVEN LATER

Dit is de hut die ik voor je besproken had. Je kunt er nu in trekken en je hoeft niet meer te werken... Ga binnen... kleine vriend...



Nou nou, daar steekt wat meer achter....



Tot nu toe hebben we een voorspoedige reis, ik hoop dat het zo blijft. Kunt U niet tegen storm?



Neen, dan heb ik geen trek meer in eten en wil ik het liefst in bed liggen...



Pas op!



Wat is dat voor slordigheid! Laten ze die spullen beter vastbinden, dan kunnen er tenminste geen ongelukken gebeuren...

Ik denk niet dat dit 'n ongelukje is, maar opzet... ik heb alleen geen zekerheid...



Ik ben benieuwd hoe die boef er op zal reageren als we die kroon terug gaan eisen...

Laat U dat maar aan mij over, ik zal m'n best doen...



Eten! Willen de dames en de heren in de eetzaal komen!



Toch wel leuk om als eerste klas passagier meete varen op zo'n grote boot..



Ik weet niet wat hij allemaal van plan is, die Pinkie maar dat hij het geschooten heeft is zeker... Poeh, dat ventje eerste klas....

DE AVOND VALT TERWIJL PINKIE MET DE PRINS VAN EEN HEERLIJKE MAALTIJD GENIET. ALLES IS RUSTIG AAN BOORD...



Heb je het begrepen Li, dit zijn de orders vande baas



NA HET ETEN..

Die kroon zal ik wel zo te pakken hebben, dan kan ik weer verder gaan in mijn tuintje.....



Die Floris is een beste vent... hij bedient me alsof ik een vorst ben. Straks komt hij met 'n glas melk. O, daar is hij al. Binnen!



Hé! Die hoge drempels van die scheepskamers altijd Ik zal blij zijn als ik weer thuis ben.. dan monster ik op geen enkel schip meer.









Vangen, Floris!



pfff, wat een mooi leven...



Trek me op, Pinkie....



Ik zal je optrekken, Floris, hou je nog even vast.....



Als ik het touw om die winch kan krijgen is het zo gebeurd. Trekken Pinkie.....



Nou om de as vande winch leggen...



Ik ben er bijna, nogeven..

AAN 'T ANDERE EIND VAN HET TOUW.....



Hè, hè is me dät trekken Ik wist niet dat die magere Floris zo' zwaar was.



DIE WINCH TREKT SNEL FLORIS OMHOOG EN...

Geef me 'n hand... Ik ben dood moe..



We gaan maar slapen..die... nachtelijke rust van jou is ook niet alles....

Ach wat, jij..



EEN HALF UURLATER

We zullen maar eerst gaan eten. Later zullen we wel over de bende praten



jawel hoogheid

Ober!



Eet smakelijk

Prins Ho...

Dank je..

Hi-hi-hi, hij zal z'n werk goed doen....



Ssssst

Pinkie, pas op!



Wat voor den drommel is dat nu weer voor manier... Een slang!



Kapitein, dit is een aanslag. De dader had het op de prins gemunt. Dit is niet de eerste keer dat er vreemde dingen gebeuren op dit schip

Ja, kapitein. Uw tonnen liggen ook los, zodat ze bijna op m'n hoofd vallen...
Is een aanslag

maar heren..



Ziezo, als het geen waterslang is zal hij geen kwaad meer aanrichten.











Maar dan hebben we met een hele slechte bandiet te doen....

Dat had ik al begrepen. Hij wil de macht....



Goedendag heren. Hoe staan de zaken? De prins heeft nu geen last meer van aanslagen. Ik heb de man op laten sluiten.



Oja? Maar toch ben ik nog niet gerust. Mijn kleine vriend is ook niet erg gezien...

Hij past wel op zichzelf. Ik heb vaak over hem horen praten en hoe! Geweldig!



EVEN LATER IN DE EETZAAL...

Daar komt de ober al aan....



WAT! Heb jij ranja besteld. Je moet thee drinken... geef maar hier...



Ober!



Kapitein, moet u zien!



Wat is er?



DE RANJA WAS VERGIFTIGD



Hela, daar gaat de ober!



Kom mee, er achter aan!



Daar loopt hij!



Hij gaat naar 't sloependek, als een muis in de val....



Die man is gek! wat gaat hij doen!



Hij duikt de zee in...



Als hij een goede zwemmer is zal hij het eiland wel halen. Chinezen zwemmen als vissen zo snel...



ENKELE DAGEN LATER.....



Daar ligt China, Pinkie!



Dan zullen we morgen uw haven wel binnen lopen, denk ik zo....

DIE AVOND.. Ziezo, ik ga ook maar naar bed. Als ik in China ben zal ik wel een plannetje bedenken om Bul en Bombast te vangen!



Die kroon zal dan ook niet ver weg zijn, wat kan een mens toch rare dingen beleven.....





Wij gaan aan 't werk, iedereen kent zijn taak....



Stt... Eerst kijken

Ja, alles
is veilig..



Hier slaapt de prins....



EVEN LATER..





MAAR DE KAPITEIN WIST GEEN RAAD. HET LAND VOL MYSTERIE HAD HIJ NOG NOOIT KUNNEN BEGRIPSEN. DAT LEERT DE WESTERLING NOOIT... ONDERTUSSEN NADERDE HET SCHIP DE HAVEN VAN CHINA...



Mooie boel.. Nu moet ik alleen naar het keizerlijk hof. En nu moet ik niet alleen naar de kroon zoeken, maar ook nog naar de prins!

Maar ik ben bij je om te helpen!



Ziezo, hij zit vast als een muur...



Nou, pinkie, ik wens je veel sterkte; ik hoop, dat ik je weer naar huis mag varen als alles voorbij is...



OP KADE ROEPEN FLORIS PINKIE EEN TAXI AAN

Naar het keizerlijk paleis..



Wat is het hier rommelig!



BUITEN DE STAD

Het is nog een heel eind buiten de stad...



Die man heeft kracht als een olifant. Hij trekt ons zomaar tegen die heuvel op...

Daar zal het zijn.





Vriend, ik ben blij dat je gekomen bent om mij te helpen.. Wij zijn erg blij....



Ik hoop dat ik de bandiet voor U vangen kan. Als dat gelukt is, zal de kroon niet ver weg meer zijn.

Bul is een oude kennis van ons, ziet U.....



Dan zal ik U vertellen waar de bandieten zich ophouden. Deze gegevens heb ik gekregen van mijn lijfwacht. Maar de macht van die Bul Bumper is te groot om met mijn klein leger te breken. Wij moeten gebruik maken van list. Daarom heb ik mijn zoon naar je toegestuurd, Pinkie....



Het verlies van zijn zoon schijnt hem niets te doen..



Misschien weet hij het nog niet, misschien.....



Wat is er dat ik nog niet weet?



Ja... ehe... ziet U, Uw zoon, Prins Ho.. ziet U.. het was midden in de nacht..



Ze hebben 'm ontvoerd even voor de haven van China....



Dat is toch niet om te lachen



Ik zal jullie eens wat laten zien, endan zal ik wat leuks vertellen....







PINKIE VRAAGT DAN DE WACHT
WAT HIJ VAN DE VJANDEN WEET.

Tja, daar weet de chef meer van. Komt U maar met me mee naar hem toe....



BIJ DE CHEF
VAN DE WACHT..

Ja, we hebben wel regelmatig contact met de spionnen.. we weten dat het leger zo sterk is, dat wijzer beslist niet tegenop kunnen..



Ligt het kamp hier ver vandaan? Hebben ze veel wapens?



Ja jongheer, dat vragen wij ons ook af. Het ligt hier niet zo ver vandaan, het grote legerkamp, waar al de oproerlingen zich achter de dief van de kroon hebben geschaard..



TIEN MINUTEN LATER..

Die commandant heeft me toch wel iets wijzer gemaakt.



Hè, even uitrusten.



EVEN LATER SLAAPT
PINKIE IN 'T HOOL...



HIJ DROOMT...



OP PAD IS NAAR 'T FORT...

Het kamp van de boeven,
daar moet ik direkt
naar toe. De kroon
zal verloren gaan...



TOT...



EEN HELE RIJ REUZEN OPDUIKT...

DAN...



PINKIE REDT ZICH...



Doe open de poort!



T 148



Ik ben Pinkie
Pienter. Waar is
Bul Bumper!





Ik ga Floris wakken, hij zal nog wel slapen... hij was erg moe..



Ik heb vannacht liggen denken, hoe we het beste het legerkamp van Bul Bumper binnen kunnen komen... de list moet ons helpen..



O ja?



Ik zal, in gewone arbeiderskleren gehuld, de weg op gaan en dan zal ik wel eens zien hoe het er bij het kamp uit ziet. Als ik dan voldoende weet kom ik terug en we maken dan ons plan op....



Hoe weet jij dat Bul Bumper in een legerkamp zit en hoe weet jij waar dat kamp zich bevindt....



Vannacht heb ik met de chef van de lijfwacht gesproken. De man vertelde dat Bul een behoorlijk leger om zich heen verzameld heeft. Het zijn allemaal ontevredenen, die zich achter de kroon scharen ongeacht de man die er onder zit....



EVEN LATER.



Daar zal ik wel kleren kunnen krijgen waarin ik niet te erg zal opvallen....



Neen, pindaman; vandaag niet nodig.... Je bent onherkenbaar, Pinkie...



Ziezo, ik ben benieuwd wat ik allemaal te weten kan komen.



Ik hoop, dat Pinkie zijn hersens gebruikt en niet gek gaat doen...

Pinkie loopt niet in zeven sloten tegelijk. Hij weet wat hij doet.



Ik voel me toch niet gerust... excuseert U mij ik neem even een kijkje in de tuin....



ONDERTUSSEN Dat legerkamp was niet ver weg zei de lijfwachtcommandant...



Wat hoor ik ??



Ik moet me snel verstoppen!



Ik hoop dat het niets is, maar ik kan geen risico nemen....



兵 何 為 何 事 也 何 事 也 何 事 也



Ik hoor voetstappen..... Ze komen hierlangs.....



Nu moet ik handelen. Want twee soldaten achter mij kan ik niet toestaan. Ze zijn niet van de keizerlijke lijfwacht, dus.....













Misschien hebben we wel geluk en krijgen we Bul Bumpert te zien. Er zal wel een mededeling komen..

We staan pal voor de tent van de hoofdmans...



Nee Bumper, jij blijft achter mij en laat ik niet nog een keer merken dat jij het woord gaat voeren anders.... Ik heb de kroon en ik word de keizer, begrepen!



Stil, hij gaat spreken, denk ik.

Ik wist niet dat Dr. Bombast hier ook mee te maken had. Hij is een sluwe rakker...



Onderdanen.. wij zijn nu op 't tijdstip gekomen, dat we tot daden over moeten gaan. De kroon van Tjong Ho is reedste lang in mijn bezit om nog te kunnen ontkennen dat ik de geboren Keizer ben. Wij zullen de valse Keizer afzetten en gevangen nemen. Ons rijk vol vreugde en vrijheid komt NI. Over een vol uur gaan wij tot de aanval over....

Hij spreekt gewoon Nederlands. Die Chinezen verstaan er niets van....

O, dat is helemaal niet erg.. hij schreeuwt hard en gebaart erg overtuigend. Ze denken dat hij van de partij is en daar gaat het hen om. Wat hij zegt is niet zo erg belangrijk, begrijp je?



.. en daarom, gaat allen naar uw tent en wacht op mijn teken. In 't begin zal ik zelf vooraan rijden, zodat de dapperen later dat voorbeeld van mij over kunnen nemen als er meer gevaar komt....





Hoe komen wij nu nog aan de kroon.. als hij zo dadelijk al op pad gaat, Pinkie...



Stt.. ik denk.

PINKIE EN FIORIS LOPEN OM DE HOOFDMANSTENT HEEN..

Zie jij wat ik zie? Nee Pinkie, 't spijt me....



Dat die schildwacht aan de achterkant van de tent het zo groot is als jij bent.. als we nu buzze.. buzze....



Dat is een reuze mop, daar doe ik direkt aan mee...



Dus....





Gelukkig, die is verdwenen. Nu de kroon als ik maar wist hoe die er uit ziet..



Waar zou nu de kroon liggen?



Dit moet 'm zijn....



Mooi is hij; weger mee...



Als Bombast nu maar niet wakker wordt!



Waar blijft Pinkie nu toch....?



Hier!



Ik heb de kroon, nu moeten we maken dat we wegkomen...

Daar voel ik veel voor



DE ZON ZAKT LANGZAAM ACHTER DE EINDER.....



Het wordt avond, we hebben geluk, Floris.. Kom, Pinkie, laten we lopen, dan zijn we des te eerder...



Neen, we gaan niet lopen
want dat halen we niet.
Weet je nog dat we die
ezels zagen staan?



Ja... en?

EVEN LATER Vlug Floris,
snijd alle ezels los, maar
houd er een voor jezelf.
Ik ga wel op deze....



Ben je klaar,
Floris, ga dan
op die ezel...



Ja, ik ben klaar....

wegrijden Floris, dit pypje
vuurwerk zal de ezels aan
't hollen brengen....



BWAM!



Hou je goed vast, Floris
we hollen de goede
kant op....



IN DE HOOFDTENT



Wat is dat
OORLOG

Dat vuurwerk kan geen kwaad, ze
schrikken er alleen maar van en
dan kunnen de soldaten geen
orde krijgen. Ze hebben dan niets
aan de ezels en wij krijgen 'n
grotere voorsprong...

Kom, laten we
onze dieren
aansporen tot
meer vaart...





Pak de kroon, er is vast iets aan de hand



☆ HIJ IS GESTOLEN! ☆



EVEN LATER



Hoornsignaal! Gaan direkt tot de aanval over! Nu of nooit....



ONDERTUSSEN...

Het gaat niet erg hard, Pinkie. Ik vrees dat we de achtervolgers niet voor kunnen blijven...



HET LEGER VAN DR. BOMBAST EN BULBUMPER GAAT TEN STRIDE MET GETROKKEN ZWAARD. DE STORMRAMMEN, BLISSEN EN PIJLENVANGERS WORDEN IN DE HAAST HELEMAAL VERGETEN. VOOR BOMBAST EN BUMPER IS DIT EEN UUR VAN VERSCHRIKKING. ZE HEBBEN NOG MAAR EEN DOEL: DE KROON PAKKEN VOOR DIE WEER TERUG IS OP HET HOOFD VAN TSONG HO...

Wat ga je doen? Zie je niet hoe snel die barbaren op ons afkomen?



Je gaat het toch niet opnemen tegen die bende?



Wel nee, jongen, maar een krijgslist mag ik toch wel gebruiken? Stel je voor dat ze ons inhalen en de kroon... Zie je dat koele water daar beneden?



Ezels kunnen heel goed zwemmen, Floris en voor die boeven is het een heerlijke verkoeling.....



EVEN LATER We zijn er wat kan ons nu nog gebeuren, Floris..



MAAR HIJ VERGEET DE KRIJGS-
KENNIS VAN BUMPER.
EEN TWEEDE LEGERMAGT
IS VLAAK BIJ HET PALEIS....



Wat zal je die keizer op zien kijken... al is het avond, hij zal toch wel blij zijn met ons bezoek denk ik....

